



Liedje

Elf no - vem - ber is de dag dat mijn licht - je,
dat mijn licht - je. Elf no - vem - ber is de dag
dat mijn licht - je bran - den mag.

We horen graag wat jij vindt! Al je reacties, tips enz. zijn heel welkom...

Debbie Vernooij – van Leersum, Mathijs Vernooij, Lisette Bijvank, Jan Willem van Leersum, Agnes Zegger - van Klaveren, Wendy Otten – van de Pavert, Krista Krämer, Lotte, Rebecca Onderstal, Mare (rebecca.onderstal@kpnmail.nl)

Meer info: www.ZINinWijkbijDuurstede.nl/kliederkerk

Welkom bij Kliederkerk, 9 november 2014!



Thema: Sint Maarten, samen delen

15.00 samen kliederen

15.55 beetje opruimen

16.00 verhaal in de kring

16.10 samen eten en drinken

16.30 helemaal opruimen

Deze keer vragen we geen bijdrage voor het kliederen, maar je kunt wel bijdragen aan de actie Schoenmaatjes, door iets in de dozen te doen en/of door geld in het Kliederkerkpotje te stoppen voor de verzendkosten (6 euro per doos).

Activiteiten:

Delen: schoenendoos vullen en versieren

Voor kinderen die wonen op plekken waar geen geld is voor kadootjes vullen we schoenendozen.

Wat mag erin?

Schoolspullen, toiletartikelen, klein speelgoed en knuffels.

De dozen gaan we vullen en vrolijk versieren samen.



Feest! Lampion maken

Sint Maarten is een Lichtfeest. Op 11 november gaan kinderen met lampionnen langs de deuren en verspreiden zo licht in donkere dagen. Maak jij je eigen lampion vandaag?



Heiligen: wie zijn voorbeelden?



Maarten van Tours was een soldaat die zijn mantel deelde met een arme. Hij werd een voorbeeld voor anderen, en later werd hij heilig verklaard: daarom noemen we hem Sint Maarten. Heiligen zijn mensen die een voorbeeld zijn voor ons, doordat ze laten zien wat goed leven is.

Wie is voor jou een voorbeeld; van wie heb jij veel geleerd? Je mag je eigen 'heilige' in het rijtje toevoegen.

Lichtjes

In de maand november herdenken we degenen die overleden zijn. Zij zijn onze voorbeelden, zij 'gaan ons voor' als een soort van heiligen (al waren ze niet perfect). Voor wie steek jij een lichtje aan die overleden is?



Je mag er een lichtjeshouder bij maken en versieren.

Samen delen en eten



Versier jij een wafel?

De wafel die je delen kunt en die de vorm van een hartje heeft hoort echt bij het feest van Sint Maarten.

Je maakt er één voor jezelf en voor we ander en we eten ze na het verhaal samen op.

Praktisch:

We helpen elkaar als (groot)ouders, kleine en grotere kinderen met kliederen, spelen en opruimen.