

De volgende keer Kliederkerk is op 18 mei. Thema is dan (waarschijnlijk) 'Wat mooi gemaakt!' (over de schepping)

Neem je dan anderen mee als je het nu leuk vond?

Wil de volgende keer meehelpen, graag!

Al je reacties, tips enz. zijn heel welkom...



Debbie Vernooij – van Leersum,
Lisette Bijvank, Agnes Zegger - van
Klaveren, Lenie Schouten, Annelies de Graaf, Rebecca Onderstal
(rebecca.onderstal@kpnmail.nl)

Meer info: www.ZINinWijkbijDuurstede.nl/kliederkerk

Liedje

Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren
met Pasen kun je verder gaan
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur, voor jou en mij.

Geel van de zon, de warmte die je nodig hebt
het licht voor jou en mij: het donker gaat voorbij.

Rood van de liefde, die mensen aan elkaar verbindt,
die is oneindig groot en sterker dan de dood.

Groen van de hoop: de muren vallen steen voor steen.
wij zien elkaar weer staan, een nieuwe tijd breekt aan.

Welkom bij Kliederkerk!

Het is bijna Pasen; op verschillende manieren gaan we daarmee aan de slag.

1500 samen kliederen

1540 beetje opruimen

1545 verhaal in de kring

1600 samen eten en drinken

1630 helemaal opruimen



Wat kun je doen:

Palmpasestok

→ stok in elkaar timmeren en versieren.

Deze stok hoort bij het verhaal van Palmpasen: toen zwaaiden mensen met takken bij de intocht van Jezus. De vorm (een kruis) en de versiering hebben te maken met het lijden van Jezus. Meer info daarover vind je op de tafel

Iedereen is uitgenodigd voor de kerkdienst op Palmpasen in de kerken van Cothen, waar kinderen met hun stokken de kerk binnenkomen.

Gevulde eieren

→ eieren vullen, om straks van te smullen!

Eieren horen natuurlijk bij Pasen – ze zijn symbool van nieuw leven.

Paaskaars

→ een kaars versieren, om thuis regelmatig aan te steken

Met Pasen vieren we dat er in het donker (van de dood) weer licht komt. Jezus staat op bij het opgaan van de zon. Als teken van de opstanding wordt er elk jaar een nieuwe Paaskaars (de naam zegt het al) aangestoken. Die kaars brandt een jaar lang bij de kerkdiensten, en elke zondag steekt een kind die aan en zegt: 'Licht van Christus, dat geen duisternis kan doven'.

Op de kaars staat onder andere een jaartal.

Je kunt de kaars thuis gebruiken om bijvoorbeeld bij het eten aan te steken.

Cupcakes

→ cupcakes in paas-stijl versieren, om straks op te eten!

Jezus eet in de Bijbel heel vaak samen met anderen. Aan tafel praat je met elkaar, vier je je feesten en deel je met elkaar.

Zaaien

→ je eigen mini-tuintje maken

Pasen gaat over nieuw leven. Het is in een tuin dat Maria de opgestane Jezus weer ontmoet. Ze denkt eerst nog dat hij de tuinman is! Maar het duurt wel even... eerst lijkt het nog doods, en je moet geduld hebben tot het groen opkomt.

Stenen

→ gewone stenen versieren en vrolijk maken

Stenen zijn hard, koud.. maar je kunt ze mooi maken. Bij die stenen kun je denken aan de steen voor het graf van Jezus. Die werd weggerold, er waren engelen en ineens was het leven weer mooi en vrolijk voor wie eerst verdriet hadden.

Praktisch:

We helpen elkaar als (groot)ouders, kleine en grotere kinderen met kliederen, spelen en opruimen.

Het is fijn als je een bijdrage kunt geven voor de kosten van de materialen.