

The Passion of Christ 2017

Dit is het verhaal van het leven van Jezus en van zijn laatste dagen in de stad Jeruzalem, 2000 jaar geleden, zoals beschreven in het evangelie, in de Bijbel.

Het vertelt hoe Hij leefde, heel dichtbij God en mensen. Het is een verhaal over de dood van Jezus— hoe zijn leven doodliep op het kwaad in mensen. En tegelijk liep het niet dood, en is het einde open en hoopvol.

En stel je dan eens voor dat Jezus door onze straten liep, op de Markt hier. Stel je voor dat hij mensen aansprak en opzocht die buiten de boot vallen, die anders zijn. De mensen met een slechte naam vreemde vogels, de vluchtelingen..... Wat zouden wij doen als hij een boodschap zou brengen van vertrouwen ipv angst? Van liefde ne geweldloosheid? Hoe zouden we reageren? Zou vertrouwen het winnen van argwaan? Zou ik hem volgen? Wat zou ik ervoor op willen en durven geven? Stel je voor dat hij hier en nu door zinloos geweld zou lijden, veroordeeld zou worden om zijn boodschap, zou ik trouw blijven of toch kiezen voor zelfbehoud..

Dit is verhaal over opoffering, verraad, maar ook over vergeving, hoop. Een verhaal over liefde die sterker is dan dood en het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Een verhaal dat al duizenden jaren verteld wordt en kracht geeft.

Jezus kwam niet om te veroordelen, maar om mensen te redden. Jezus kwam voor iedereen op deze wereld.

Iedereen is van de wereld

Jezus werd geboren als de zoon van een timmerman in Nazareth. Een dorpsjongen. Bouwvakkerszoon. Maar er gaan verhalen dat die timmerman zijn vader niet is. Zijn moeder Maria werd zwanger, maar van wie? Een engel vertelde Maria voor de geboorte al, dat haar zoon, Jezus, anders zou zijn. Een kind van **God**. Zij bewaart die woorden in haar hart terwijl hij opgroeit.

En hij groeit uit tot een bijzonder mens. Een uitzonderlijk mens. Meer dan een mens... of mens zoals het bedoeld is, beeld van God. Er wordt in het hele land over Jezus gesproken. Als een lopend vuurtje gaat het rond.

Hij kan prachtig vertellen. Vol vuur.

Zo hebben de mensen nog nooit over God gehoord! Het maakt dat ze hun leven willen veranderen.

Er wordt ook gezegd dat hij mensen genezen kan. Degenen die nergens gehoor vinden, die niet te helpen zijn.. als hij ze aanraakt gebeurt er iets. Wonderlijk.. ...

Hij kijkt om naar degenen die buitengesloten worden, die met de nek worden aangekeken of gewoon vergeten. Hij is niet vies van ze en hij veroordeelt niemand. De straatkrantverkoper, de mannen op het bankje, de kromgebogen eenzame man, de verward mompelende vrouw, de moeders met kleine kinderen, het meisje met een hoofddoek, de jongens die rondhangen.. Hij praat met ze. Hij **spreekt** niet alleen over het liefhebben van de ander, hij doet het.

Als je hem ziet dan gebeurt er iets. Je vergeet hem niet meer, die Jezus.. hij verandert je.

Toen ik je zag

Hij reist van dorp naar dorp, stad naar stad. Met een groep vrienden die hem volgen. En overal trekt hij mensen. Ze komen om naar hem te luisteren.

Want hij maakt zichtbaar wie God is. Hij ziet mensen door Gods ogen.

En dan wordt Jezus binnengehaald in de heilige stad Jeruzalem als een nieuwe leider... Ze staan juichend in

de straten, op de markt.

Mensen klimmen in bomen om hem beter te kunnen zien alsof het winnende team eraan komt of een ster, ze hangen uit de ramen. Kinderen zitten op de schouders van hun vaders. Ze zwaaien, ze roepen Hosanna!

Jesus Christ Superstar

Zijn twaalf vrienden lopen om hem heen. Twaalf mannen die zich geroepen hebben gevoeld om met Jezus mee te gaan. En vrouwen zijn er ook die Jezus trouw volgen.

Ze hebben ook van alles achtergelaten, en trekken rond met hem. Ze leren van Jezus, stellen hem vragen.. ze begrijpen er soms niet veel van. Maar ze zijn wel steeds bij hem. Zijn leerlingen, zijn vrienden. Petrus, degene die altijd voorop loopt, zelfs over water wil hij Jezus wel volgen. Impulsief, een flapuit. Johannes, Andreas, Filippus... Judas loopt een beetje achteraan. Alsof hij twijfelt. Hij lijkt verzonken in zijn eigen gedachten...

Weet waar deze weg heengaat? Vermoedt hij de tegenstand, die komen zal? Zijn vrienden, de mensen die hem volgen, ze vermoeden nog niets. Zij juichen. Ze geloven dat ze voor altijd samen zullen blijven.

Samen voor altijd

Deze Jezus... zo op het eerste gezicht is hij een nieuwe leider. Een sterke man. Iemand die de taal van de mensen spreekt, ze begrijpt en een stem kan geven. Niet van de gevestigde orde.. iemand die de gewone mensen vertrouwen. Een messias.. hard nodig in een land dat bezet is door Romeinen.

Maar wat is zijn missie eigenlijk? Gaat hij de macht naar zich toe trekken? Verzet organiseren? Doen wat de mensen hopen?

De machthebbers, die worden wel onrustig van hem. Hij krijgt zoveel mensen op de been, dat ze vrezen voor hun positie. Wat als hij het volk mee krijgt?

Het is zo.. met een beroep op **liefde** voor God en de naaste negeert hij regels en vaste gewoontes. Hij haalt de bezem door de tempel, het **heiligdom**, door heilige huisjes. En dat kan de gevestigde orde niet hebben.

Judas, leerling van Jezus, is ook gaan twijfelen aan Jezus, aan zijn missie. Of hij wel de sterke man is waarop hij hoopte. Hij gaat naar de machthebbers toe en zegt:

Ik kan jullie helpen om Jezus gevangen te nemen.

Wat ik krijg ik daarvoor?

Ze betalen hem een bedrag – 30 zilveren munten - , en vanaf nu zoekt hij naar een goed moment om Jezus over te leveren.

Jezus preekt vrede en liefde. Hij trekt rond, een kwetsbare boodschapper zonder vaste verblijfplaats, met een revolutionair verhaal van liefde. Zo, zonder verweer, gaat hij zijn eigen weg.

Laat me...

Het joodse paasfeest nadert, het feest van bevrijding. Zoals zo vaak eten Jezus en zijn vrienden samen. Maar de sfeer is anders als ze zich klaarmaken om aan tafel te gaan. Jezus staat op en haalt water. Voor het eten was iedereen zijn stoffige voeten. Maar daar zijn dienaren voor... Maar Jezus doet zelf een schort om en zegt tegen Petrus:

Petrus, Laat mij je voeten wassen.

U mij de voeten wassen en voor mij op de knieën gaan?

Als een bediende?

Dat nooit!

Wil je bij mij horen? Laat je dan door mij het vuil van je voeten wassen.

Bij hen allemaal doet hij de sandalen van de voeten en wast ze, droogt hun voeten af. Daarna zegt Jezus:

Onthoud dit voorbeeld. Vergeet het niet.

jullie noemen mij 'Heer' en meester. En dat ben ik ook.

Maar daarom juist heb ik jullie voeten gewassen.

Ik ben Heer door te dienen.

Dat moeten jullie ook doen voor elkaar.

Laat de één zich niet belangrijker maken dan de ander.

Heb elkaar lief zoals ik jullie liefheb.

Jezus gaat door de knieën voor zijn vrienden. Om het vuil af te wassen. Hij is niet vies van hun viezigheid.

Hij maakt zich niet groot, maar klein. Hij maakt zich niet belangrijk maar dient de ander.

Hij heeft lief. Hij heeft de mensen liever dan zijn eigen leven.

Ik heb je lief

Jezus gaat met zijn twaalf vrienden aan tafel.. ze hebben zo vaak samen gegeten maar nu is het voor het laatst. Maar dat weten zij nog niet. Dan zegt Jezus:

Eén van jullie zal mij uitleveren. Iemand die nu met mij eet, uit dezelfde schaal. Hier aan tafel.

Je ziet de schrik op hun gezicht. Ze praten door elkaar:

Ik niet, wat denkt u wel! Dat zou ik toch nooit doen! U verraden, waarom?

Eén van hen is stil. Judas weet dat het over hem gaat en zegt.

Ik ben het toch niet Meester?

Jij zegt het.

de Waarheid

Terwijl ze daar aan tafel zitten breekt Jezus het brood. Hij bidt en deelt het uit aan zijn leerlingen.

Kijk, dit is mijn lichaam. Eet hiervan.

Zoals dit brood, zo zal mijn lichaam gebroken worden.

Voor jullie.

Hij schenkt wijn in een beker, bidt en geeft de beker rond.

Drink maar, allemaal.

Mijn bloed zal vloeien als deze wijn.

Voor jullie. Voor alle mensen.

Blijf dit doen, zo eten en drinken met elkaar,

en denk dan aan mij.

Zo delen ze brood en wijn om de tafel. Breken en delen.. dat is Jezus. En zo zullen ze hem herinneren, later. Steeds als ze brood delen en wijn in een kring rond de tafel zal hij bij hen zijn en hen kracht geven.

Als de maaltijd voorbij is zegt Jezus tegen zijn vrienden:

Vannacht zullen jullie me allemaal verlaten. Allemaal.

Petrus roept gelijk:

Ik niet! Al gaat iedereen weg, ik verlaat u nooit!

Petrus, als je vanavond de haan hoort kraaien dan heb je al 3 keer gezegd dat je me niet kent..

Al moet ik met u sterven, ik verlaat u nooit.

Judas is eerder van tafel gegaan. Toen Jezus zich als een dienaar gedroeg was het voor hem duidelijk. Het is genoeg geweest. Hij gaat naar de machthebbers om Jezus over te leveren.. Voor omgerekend een paar duizend euro zal hij ervoor zorgen dat ze hem gevangen kunnen nemen.

Jezus was zijn vriend. Hij hield van hem, keek tegen hem op..

Hij verwachtte zoveel van Jezus. Dat hij de wereld zou veranderen. De macht zou grijpen. Orde op zaken zou stellen. Maar Judas raakte teleurgesteld.

En de andere leerlingen... hoe zal het met hen gaan? Petrus, kan hij waar maken wat hij zegt – dat hij bij Jezus zal blijven door dik en dun, ook door gevaar.

En als het iets kost? Als er tegenstand komt?

Petrus is maar een mens, hij moet ook aan zichzelf denken.. zichzelf redden.

En Jezus, kan hij het alleen? Wie redt hem als het er op aan komt?

Ik kan het niet alleen

Het is donker geworden. Jezus heeft zich teruggetrokken in de tuin van Getsemané, om daar te bidden. Hij is onrustig en bang.

Een paar van de vrienden, Petrus, Johannes, Jakobus heeft hij gevraagd om bij hem te blijven. Om met hem te waken.

Maar ze zijn moe en vallen in slaap.

Hij is daar alleen. Ze **laten** hem alleen.

En de dreiging komt steeds dichterbij. Jezus worstelt en vraagt zich af of hij toch niet vluchten kan.

Vader... U kunt toch alles? Kunt u dit niet voorkomen?

Help me hier toch uit.. Zeg me dat ik niet hoeft te lijden.

Maar als het toch zo moet gaan.. als dit is waar de liefde me brengt..

laat dan uw wil geschieden. Dan zal ik gaan.

Als Jezus opstaat vindt hij zijn vrienden in slaap.

Konden jullie niet héél even met mij wakker blijven? Jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.

Wordt nu maar wakker, want het is zover.

Daar komt hij aan, degene die mij uitlevert.

Judas is in de tuin. Met een legertje gewapende mannen. Judas zegt tegen hen:

Ik zal één man begroeten met een kus. Die is het, die moet je gevangen nemen en meenemen.

Hij stapt op Jezus af.

Meester!

Daar ben je. En je verraadt me met een kus.. ?

Een van de leerlingen van Jezus pakt een zwaard om Jezus te verdedigen. Maar Jezus zegt:

Doe dat zwaard weg. Iedereen die geweld gebruikt, zal door geweld sterven. Ik vraag alleen mijn Vader in de hemel om me te helpen.

Jezus kiest niet voor geweld – God en geweld gaan niet samen. Hij verdedigt zich niet en wordt gevangen genomen. Op dat moment vluchten alle vrienden van Jezus. Ze brengen zichzelf in veiligheid. Ze verdwijnen in de donkere nacht..

Zwart wit

Ze brengen Jezus weg, naar een plek waar de autoriteiten bij elkaar zijn. Petrus volgt, maar op een veilige afstand. Hij maakt zich onzichtbaar tussen de mensen buiten, op de binnenplaats. Hij wil zien hoe het gaat aflopen.

Ondertussen zoeken de religieuze leiders naar valse beschuldigingen tegen Jezus. Ze willen hem ter dood laten veroordelen.

Er komt een meisje naar Petrus toe en vraagt:

Jij hoort toch ook bij die Jezus??

Petrus zegt:

Welnee.. Ik heb geen idee waar je het over hebt..

Als hij wegloopt herkent een vrouw hem en zegt:

Hij daar, hij was er ook bij, bij de groep van Jezus.

Ik ken die man niet eens!

Er komen meer mensen bij, ze komen om hem heen staan en zeggen:

Het is toch zo, jij bent er ook zo één?! -

Nu begint Petrus te vloeken, en zweert:

God weet dat ik die man niet ken!

Onmiddellijk kraait er een haan. En dan herinnert Petrus zich wat Jezus zei. Hij gaat naar buiten en huilt. Bittere tranen van verdriet en spijt, om zijn eigen verraad. Alles huilt in hem, om wat hij kapot gemaakt heeft.

Onderweg

De religieuze leiders besluiten dat Jezus - die zoon van God genoemd wordt - gedood moet worden.

Als Judas dat hoort krijgt hij spijt, dodelijk spijt.

Hij brengt het geld terug, gooit de munten op de vloer van de tempel en zegt:

Ik heb iemand uitgeleverd die onschuldig is. En nu wordt hij gedood!

Maar ze luisteren niet naar hem.

De volgende ochtend wordt Jezus geboeid naar Pilatus gebracht. Pilatus is de Romeinse bestuurder, degene die een doodvonnis kan laten voltrekken.

Als Jezus voor Pilatus staat, stelt die hem de vraag:

Bent u de koning van de Joden, zoals ze zeggen?

U zegt het..

De religieuze leiders komen met allerlei beschuldigingen. En Pilatus ondervraagt Jezus opnieuw. Maar hij blijft zwijgen.

(steeds stilte tussen de woorden van Pilatus)

Waarom geeft u geen antwoord?

Ze beschuldigen u van godslastering. Van terrorisme!

Waarom zegt u niets?

Waarom verdedigt u zich niet?

Mijn koningschap is niet van deze wereld.

Ik ben gekomen om te dienen.

Pilatus wendt zich tot de mensen die zijn toegestroomd om te kijken en zegt:

Ik zie geen spoor van schuld in hem. Ik kan hem vrijlaten.

Omdat het vandaag een feestdag is kan ik iemand gratie geven.

Jullie mogen kiezen: wordt het Jezus, de koning van de Joden die niets verkeerd heeft gedaan, of Barrabas, een misdadiger?

Zeg het maar...

De mensen die zich verzameld hebben beginnen hard te roepen. Barrabas moet vrijgelaten worden, niet Jezus! Kruisig hem, roepen ze.

Pilatus durft niet tegen het volk in te gaan. Hij hoort ze steeds harder schreeuwen en zegt:

Goed, wat jullie willen zal gebeuren:

hij heeft geen kwaad gedaan.. maar ik laat hem kruisigen.

Maar luister goed: zijn dood is niet mijn verantwoordelijkheid.

Ik was mijn handen in onschuld.

(kruisdragers lopen naar achteren.)

Het is onafwendbaar. Jezus is veroordeeld tot het kruis.. onschuldig wordt hij opgeofferd door Pilatus.

Maar zijn wij zoveel beter dan Pilatus? Wassen wij niet allemaal onze handen in onschuld, als we mensen onschuldig zien lijden? Niet onze verantwoordelijkheid...

Diep van binnen willen we zijn als Jezus... Bereid om te sterven voor wat waar en echt is. Liefdevol.

Maar lijken we niet meer op Pilatus? Je gelooft wel ergens in, maar durft niet te kiezen. Je gaat met de massa mee. Te bang om te kiezen.

Of we zijn als Judas, koppig en star vasthoudend aan onze eigen ideeën, totdat het te laat is.. Of lijken we op Petrus.. eerst vol enthousiasme, maar dan toch de benen nemen als het gevaarlijk wordt.

Jezus is veroordeeld tot het kruis.

Soldaten nemen Jezus mee. Er wordt de spot met hem gedreven.

Ze brengen hem naar Golgotha om gekruisigd te worden. Tussen 2 misdadigers.

Zijn vrienden zijn gevlucht.

Jezus zei ooit: Als je mij volgen wilt, dan moet je je kruis dragen.
Hij doet het alleen... hij draagt het kruis van wat mensen elkaar aandoen.

Kijk, daar komt het kruis...

Kruis wordt binnengebracht....

Ondertussen: Muziek 'k heb je lief..

**Het kruis wordt op het altaar gezet, koor is in tweeën
(sprekers zijn niet meer zichtbaar)**

Jezus wordt verraden, veroordeeld, gemarteld, en aan het kruis geslagen.

Hij, kind van God, redt zichzelf niet. Hij is één van hen die lijden. Hij is dichtbij wie lijden, verdriet hebben, en pijn, dan wie ook..

Groter liefde kun je je niet voorstellen.. .

Vrouwen staan onder het kruis– zijn moeder en vrouwen die zijn leerling waren. Machteloos.

Dan roept Jezus uit:

Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (alleen stem)

Kruis blijft zichtbaar (koor in tweeën)

'Zeg me dat het niet zo is'...

Hij sterft. Jezus sterft..

Is het dan allemaal voor niets geweest? Zijn leven, vol liefde, zijn leven vol waarheid en helderheid.... Zijn leven dichtbij God?

Loopt het leven van Jezus dan uit op een eenzame dood?

De vrouwen die gebleven zijn verzorgen Jezus lichaam. Ze wikkelen het in een lijkwade. Ze leggen het in een graf in de rots. Ze rollen er een grote steen voor.

Het wordt avond, en nacht. De hoop lijkt vervlogen. Er resten heel veel vragen.

En herinneringen aan zijn leven. Met zijn vrienden.

Meer lijkt er niet over. ... Het licht is uitgegaan, het is nacht geworden.

Koor vormt weer een geheel als het sterven van Jezus verteld is?

Tranen gelachen

Het is nog nacht.

Maar ergens in die nacht van de dood breekt licht door.

Licht dat sterker is dan duister.

Deze liefde is weerloos, kwetsbaar, maar zo groot dat die niet verliezen kan.

Waar Jezus voor staat, is sterker dan dood.

Het is liefde die vergeeft. Die heelt wat kapot gegaan is. Die opstaat en lééft.

Wees niet bang. Wees hoopvol.

Het verhaal van Jezus gaat verder. Hij staat op met het eerste licht.

hij die dood was, hij leeft, hij is er...

hij is er als je hem nodig hebt.

Durven wij geloven? In een God die zich laat zien in een kwetsbaar mens?

In de eenling die zich verzet? In degene die zich opoffert?

Geloven we Jezus die niets meer te geven had dan liefde.. ?

En laten we ons daardoor raken, en veranderen?

Je kunt straks een lichtje aansteken , hier vooraan, bij het kruis.

Of buiten, in de stilte van de tuin. Als je straks achter ons aan loopt dan kom je op die stille plek.

We steken licht aan omdat het Pasen wordt, in een wereld waar wantrouwen is en geweld.

We steken licht aan om de hoop wakker te houden, om ons te warmen aan wat liefde is.

We steken licht aan omdat het donker niet het laatste woord heeft.

Gods liefde is sterker dan het kwaad.

Morgen... we wachten nog en waken.. maar dan zien we het licht van de opstanding.

Licht aansteken

Morgen

Jesus Christ Superstar