

Welkom bij Kliederkerk, 6 maart 2016



Thema: Samen bouwen!

- 14.00 samen kliederen & spelen
- 15.00 verhaal – samen in de kring
- 15.15 eten & drinken

We helpen elkaar als (groot)ouders, kleine en grotere kinderen met kliederen, spelen en opruimen en beleven samen in de kring het verhaal.

Per kind vragen we een bijdrage van 3 euro – maar minder of meer mag natuurlijk ook.

**Vandaag gaat het over een verhaal dat Jezus vertelt....
één man bouwde zijn huis op zand, een ander op stenen. En
toen ging het regenen...**

Knutsel

Maak jouw eigen huis ...

Stenen verven

Op en met stenen kun je bouwen.

Geloof, hoop en liefde zijn de bouwstenen voor een gelukkig leven.

Verf de stenen rood (liefde) blauw (geloof) en groen (hoop) of versier ze anders.

Bouwen met zand

Bouw de mooiste dingen op de zandtafel...

(en je mag straks een zakje sticky sand mee naar huis nemen)



Bouwen met stenen

Wie bouwt de hoogste toren?

Een boek op de bank

Even rustig het verhaal (voor)lezen? Dat kan, op de bank.

In het speellokaal

Bouw een huis van blikken en kijk of je het om kunt gooien, zodat het instort ...

Na afloop

Huisjes van koek!

Verhaal in de kring

Gedichtje bij het begin & aansteken van de kaars:

Lieve God,
ik ben zo blij
Hier in de kring
bent U erbij.

Gedichtje aan het eind, hand in hand:

Zegen voor jou,
zegen voor mij.
Lieve God,
waar ik we ook gaan
u gaat mee.

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 3x
En het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 3x
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op 3x
en het huis stortte in met een plof!

Dus bouw je huis op wat goed is en echt... 3x
en de zegen daalt dan neer.

Voor in de agenda:

De volgende Kliederkerk is een bijzondere:
op 17 april is er een Kliederviering in de kerk. Met liedjes, een
verhaal, en iedereen kan meedoen.
Protestantse kerk aan de Brink, 14 uur

Op zondag 5 juni is er Kliederkerk in de tuin.
Wil je op de hoogte blijven van Kliederkerk – geef je email adres dan
even door of houd de facebookpagina /de website in de gaten.

Debbie Vernooij – van Leersum, Mariëlle van der Linden, Lisette Bijvank, Agnes Zegger -
van Klaveren, Wendy Otten – van de Pavert, Rebecca Onderstal -
(rebecca.onderstal@kpnmail.nl)

Meer info: www.ZINinWijkbijDuurstede.nl/kliederkerk

Liedje met beweging – een wijs man

Een huis bouwen, wat heb je nodig (2 keer een zandbak)

Belangrijk, dat een huis een fijne plek is om in te wonen..

Stenen: erop schrijven – liefde,

Bouwen met Jenga stenen

Andere huis: fundering niet nodig... gewoon beginnen,

Dan regen!

Onze vader