

Nieuwsbrief

juli 2013

Een eerste seizoen ZIN in Wijk bij Duurstede



Beste mensen, dit afgelopen seizoen waren jullie op één of andere manier betrokken bij ZIN in Wijk bij Duurstede. Er is veel gebeurd, en er staan allerlei plannen op stapel.

Terugblikkend...

De website ging online in november met een feestelijke ZINborrel.

Er waren maandelijkse gesprekken over ZIN in het leven en maandelijkse stilte-ontmoetingen onder de noemer ZIN in stilte. In de 40 dagen was er natuurlijk 40 dagen ZINspiratie; deze keer met extra aandacht voor de jeugd in de Stille Week.

ZIN werd ook actief op Facebook & twitter; ook daar werden allerlei inspirerends gedeeld, ook daar werd informatie over activiteiten verspreid.

Vanaf dit voorjaar was er maandelijks een 'koffie bij de Engel' moment, waarbij wie maar wilde kon aanschuiven voor gesprek (in café de Engel).

En in juni vond er een Kloosterdag plaats: een experiment dat geslaagd genoemd mag worden.

Nu het zomer wordt is er tijd (en wordt het tijd ;-)) om over het volgende seizoen ZIN na te denken.

In voorbereiding: Pioniersplek

De Protestantse Kerk Nederland gaat 100 vernieuwende projecten ondersteunen – dit noemen ze 'pioniersplekken'. ZIN in Wijk bij Duurstede kan één van de 100 worden. Begin september zal Nynke Dijkstra, werkzaam bij Missionair werk van de PKN het gesprek hierover aangaan met de 2 kerkenraden (prot. gemeentes van Wijk bij Duurstede en Cothen). Ik hoop dat er ook vanuit deze gemeentes draagvlak is om in ZIN te investeren. Het is een enorme opsteker dat het door Missionair werk als vernieuwend wordt beschouwd.

In de maak: ZINcards

Op de UIT (Kleurrijk Uit in Wijk) Markt willen we kaarten met inspirerende teksten, in beeld gebracht door Wijkse ontwerpers presenteren.

Nieuwe plannen voor volgend seizoen

- ZIN in zingen – een avond geïnspireerd (worden door te) zingen
- maaltijd op Vastenavond – eten en drinken en ondertussen bespreken hoe je de vastentijd van 40 dagen tijd gaat doorbrengen; hoe ga je toelevens naar Pasen.
-
- samenwerking met Preek van de Leek, en andere initiatieven

En verder: nadenken over de organisatie van ZIN

ZIN is een ontmoetingsplek, digitaal en 'in het echt', geen instituut of organisatie. Wie wil mag deelnemen, zonder zich tot iets te verplichten.

Wie houdt deze ontmoetingsplek in stand? Daarover mag in het komende seizoen verder worden nagedacht.

Nu alvast een paar vragen, waarop je uitgenodigd wordt te reageren:

Wie wil over te organiseren activiteiten meedenken? Of ZINspiratie-op-zondag aandragen?

Wie wil deel uitmaken van een soort 'stuurgroepje' – dat niet veel vergadert, maar af en toe informeel en creatief over de koers praat.

En ook nog: de website

Die mag in het komende seizoen verder ontwikkeld worden tot een Wijkse ontmoetingsplek..

Ik wens jullie allen een mooie zomer, en tot ziens

Rebecca Onderstal

www.ZINinWijkbijDuurstede.nl

Facebook: ZIN; twitter: @Zinspiratie1